

# Budgettale i byrådet den 15/9 21

Aarhus er en skøn kommune og det skal Aarhus fortsat blive med at være, både for dem der flytter til kommunen, men mindst lige så vigtigt for os, der allerede bor her.

Et væsentlig fundament for at skabe sikre dette og udvikle byen fortsat er at involvere lokale kræfter og inddrage borgerne i udviklingen.

Vi skal have skabt reelt borgerinddragelse i Aarhus, vi taler godt nok om vi er gode til det allerede, men der er så meget der kan forbedres.

Det skyldes i høj grad at vi godt nok lytter til borgerne, men vi inddrager dem ikke og vi lader ikke deres input påvirke de planer vi har i nær høj nok grad. Det må være fundamentet for at sikre en kommune som både er for os der bor her, og for de mange nye skønne borgere, der flytter hertil, at vi faktisk benytter os af de mange kompetente ildsjæle, der findes i de forskellige lokalområder. Det dækker både over at vi som kommune aktivt bør inddrage fællesråd, grundejerforeninger, idrætsforeninger, skoler og andre frivillige social organisationer når det påvirker deres fokusområder.

Et eksempel på hvor galt det kan gå, er jo sagen om Agerbækvej, henholdsvis lokalplan 1125 og 1130, hvor man jo slet ikke har ladet borgernes store feedback påvirke lokalplanen. Der er jo tale om op imod 500 indkomne høringssvar, som vi reelt set ikke har ladet komme til orde i de lokalplaner vi skal snakke om senere i dag.

Og det er jo ikke kun i byggesager, der her problem er.

Vi skal lytte og handle når borgere oplyser at vi ikke overholder den forsyningsforpligtigelse, vi har over for borgere med handicap eller borgere i mistrivsel. At sikre og skabe Trivsel og Velfærd for alle borgere i Aarhus kommune, er yderst vigtigt, det må da være et af vores primære pejlemærker.

Vi skal have ændret fokus, således at de lokale borgere kan komme til orde på niveau med eksempelvis byudviklere både på udvikling af byen og på socialområdet.

Det er også derfor at vores nye Borgerliste Trivsel, velfærd og reel borgerinddragelse. Vores forslag starter ikke med, at vi sidder og finder på egne ideer, men derimod med ideer fra borgere. Borgerne inddrages derefter i hele processen fra deres første kontaktpunkt, til første møde, til forslag skrivning og evt. 10-dags-forespørgsler. Fokuspunktet er, at en sag er værd at rejse, når vi ikke selv vil have lyst til at sidde i borgernes sted, for så ved vi, at sagen er værd at tage op.

Det skal være sådan at når vi udvikler byen, så er det ikke bare at placere flere mennesker på de samme kvadratmeter men reelt set skabe et rum.

Dette kræver også at udviklerne er med til at bidrage til ikke kun boliger, mens også den lokale infrastruktur som institutioner, idrætsanlæg og veje. Vi kalder dem trods alt byudviklere og ikke byfortætttere, så lad os få byudviklerne til være med til at udvikle byen på mere end bare boligkvadratmetre. Dette skal blandt andet gøres ved at de skal betale et beløb til at udvikle lokalområdet de bygger i, for hver ekstra beboer deres byudvikling gør plads til.

Vi er også nødt til at erkende at alle ikke kan bo centralt i Aarhus eller indenfor ringvejen, men at vi har et fantastisk opland med skønne forstæder, hvor man sagtens kan fokusere en stor del af udviklingen af Aarhus.

Det skal bare være reel udvikling, hvor vi sikrer opkvalificering af de lokale faciliteter, for så vil de borgere som allerede bor der, se et positivt perspektiv i at udvikle områderne og det forudsætter at vi aktivt vælger reel borgerinddragelse af de lokale aktører i prioriteringen af udviklingen.

Med venlig hilsen

Dorthe Borgkvist

[www.etbedreaarhus.dk](http://www.etbedreaarhus.dk)

Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse