



Illustrationer: Bjarne Golles

Om turforslaget

Turen følger den asfalterede Brabrandsti hele vejen rundt om Brabrand Sø.

Stien er asfalteret på hele strækningen og er velegnet for gangbesværede, kørestolsbrugere og personer med barnevogn. Der er gode adgangsforhold fra de fleste P-pladser i umiddelbar nærhed af stien. Der er opsat bænke flere steder på strækningen, men der er ingen adgang til offentlige toiletter. Flere steder på ruten er der opsat skilte med informationer om områdets natur og kulturhistorie.

Turforslaget giver et godt indtryk af Brabrand Sø's geologiske placering i Aarhus Ådal. Ruten veksler mellem udsigtspunkter med frit udsyn over søen og fører gennem flere små skovpartier og i udkanten af flere kolonihaveområder. Turen giver mulighed for mange gode naturoplevelser og viser således den bynære søs store rekreative værdi for en stor befolkning.

Stien rundt om Brabrand Sø er en meget benyttet pendlerrute og ikke mindst et attraktivt for både fodgængere, løbere, skatere og cyklister til motions og rekreative formål.

Eventuelle busforbindelser til området kan findes på [Midttrafiks hjemmeside](#).

Rundt om Brabrand Sø

I turforslaget går vi mod uret rundt og begynder og afslutter ved P-pladsen ved **Byleddet 1**. Turen følger vejdæmningen Byleddet/Søskovvej, der går på tværs af ådalen og adskiller de to søer: Brabrand Sø og Årslev Engsø. Her ses nogle af områdets største kreaturafgræssede enge og et stort rørskovsområde. På **engen 2** ses forår og efterår græssende blishøns, pibeænder og grågæs. Følg stien, hvor den drejer mod øst **3**. Her er fin udsigt over rørskoven, hvor bl.a. grågås og rørhøg yngler. I maj er der også mulighed for at høre nattergalen blande sig i rørskovens kor af fuglestemmer.

Ved **4** er der god udsigt over søens vestligste ende set fra syd. Et stort bælte af åkander præger vandfladen om sommeren. Stien følger herefter på en lang strækning kanten af flere småskove. Blandt skovbundens almindelige forårsblomster ses også den mere sjældne gul anemone.

Ved **Stautrup 5** sætter en stor rågekoloni sit præg på skoven. Lidt længere fremme er en skiltet sti til et fugletårn med fin udsigt over den midterste del af søen. De to røde murstensbygninger ved P-pladsen er resterne af den gamle stationsbygning, der lå ved Hammelbanen, en nu nedlagt jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Hammel.

Døde Å 6 løber under stien og har sit udløb i Brabrand Sø. Området er præget af store rørskove og hesteafgræssede engarealer. Om vinteren og i det tidlige forår er engene ofte oversvømmede og er et sandt eldorado for rastende svaner, gæs og ænder.

Stien deler sig ved **7** mod alle fire verdenshjørner. Mod syd er der forbindelse til Høskoven. Mod øst forbi kolonihaverne er der forbindelse til Viby Ringvej og Åhavevej. Ruten fortsætter ad stien, der bøjer til venstre - mod nord.

Turen går tæt forbi kolonihaverne på **Rugholmen 8**. Her har ligget en boplads i jægerstenalderen. En tavle fortæller lidt om nogle af fundene.

Turen fortsætter nu over en **bro 9**, hvor Brabrand Sø har sit udløb i Aarhus Å. Selv om Brabrand Sø om vinteren ofte fryser til, vil der her altid være åbent vand i åen. Følger man Brabrandstien til højre kommer man ind mod centrum, men turforslaget går nu igen mod vest på nordsiden af søen til udgangspunktet **1**.

Fugletårnet 10 byder på udsigt over søens østligste del. Mod nord er der stiforbindelse forbi Sølyst. På Sølyst findes et mindre besøgslandbrug, Natursamarbejdet, med høns, heste, får og geder m.m..

Gellerup Egekrat 11 er en lille oplejet løvskov med flere store og gamle egetræer. Skoven udvikler sig uden pasning og pleje. Mellem skoven og stien findes et lille græsklædt område med et par bænke. Få hundrede meter længere fremme ligger det smukke stråtækte hus Gonge. I rørskovene ved Gonge høres de almindeligste af vore rørskovsfugle, og i flere år har rørhøgen ynglet her. Kanalerne mellem Gellerup Egekrat og Gonge huser en god bestand af butsnudet frø, som især høres i det tidlige forår.

Flere steder på strækningen vanskeliggør den tætte rørskov et frit udsyn over søen, men ved **Brabrand Rostadion 12** er der gode oversigtsforhold til søens vestlige ende. Flere bænke er opsat ganske tæt på søbredden. Her findes også Brabrand Søpark, et stort græsareal med kæmpemæssige fritstående piletræer. I den nordlige del af parken er rejst en mindesten over modstandsmand Alf Jensen, og tæt ved klubhuset står en mindesten for Brabrandstiens grundlægger, borgmester Svend Unmack Larsen.

Lidt længere fremme ad stien ligger **Brabrand Kirke og kirkegård 13** på en lille bakke. Kirken er en smuk hvidkalket landsbykirke med kamtakkede gavle og rødt tegltag. De ældste dele af kirken stammer fra første halvdel af 1200-tallet, men kirken har gennemgået mange ombygninger i tidens løb. Turen slutter, som den startede, ved P-pladsen ved **Byleddet 1**.