

Vandrerute i Riis Skov

NATUR OG MILJØ
Teknik og Miljø
Århus kommune



Om turforslaget

Riis Skov er en populær bynær skov med et frodigt og varieret skovbillede. Den rummer en blandet løvskovs beplantning med især mange store gamle bøge og krogede egetrær.

Ruten er delvis sammenfaldende med løberuten (røde markeringer) og "Pulsruten" der er én af syv "Solstråleruter" i og omkring Aarhus. Ved turens start ved P-pladsen mellem den gamle skovfogedbolig og vandrerhjemmet i Riis Skov er en infostander med rutekort.

Med dette turforslag kommer man forbi udsigts- og fitnesspladsen i skovens sydlige ende og flere kulturhistoriske mindesmærker som meteorstenen og dronningestenen. Ruten er især velegnet til en tur i vandre- eller løbesko.

Ruten er ca. 3,2 km lang.

Fra skovens sydlige del, er der ikke langt til Nordre kirkegård, Vennelystparke og Universitets-parken. Eller til et besøg på træskibshavnen, som nås fra Riisskovstien via en tunnel under Grenåbanen.

Eventuelle busforbindelser til området kan findes på [Midttrafiks hjemmeside](#).

Illustrationer: Bjarne Golles

Riis Skov

Riis Skov er den af Aarhus Kommunes skove, der har været i byens eje i længst tid.

Dronning Margrethe I fastlagde i 1395 afgrænsningen af bymarken, hvorved den sydlige del af Riis Skov overgik til Aarhus by. Den nordlige del af skoven blev skænket til byen i 1542 af Kong Christian III. Egetræerne fra Riis Skov var frem til 1800-tallet af stor betydning som leverandør af tømmer til byens kajanlæg i den gamle å-havn og har på den måde bidraget til udviklingen af Aarhus som handelsby.

I den sydlige del af skoven er det tilladt at lufte sin hund uden snor, naturligvis forudsat hunden er under ejerens fulde kontrol.

1 Vandrerhjemmet og UNO Friluftscener

Langt tilbage i tiden har her været skovfogedbolig og traktørsted. I 1868 blev der opført en otte kantet pavillon i schweizerstil og en ny skovfogedbolig. Adskillige til- og ombygninger har muliggjort, at her i dag findes et moderne og velbesøgt vandrerhjem i smukke omgivelser tæt ved by og vand. Skovfogedboligen er i dag forpagterbolig til vandrerhjemmet og den tidligere stilleplads for skovens entreprenører er indrettet som grejbase for Børn og Unges UNO Friluftscener.

2 **Tumlepladsen** er et meget populært område, der især bruges af institutioner og skoler i forbindelse med ekskursioner og udeskoleundervisning. Her findes to bålpladser og et bålhus til fri afbenyttelse. Pladserne kan reserveres på www.friluftslivaarhus.dk

3 **Marielund** udgør hovedindgangen til skoven. Her er indkørsel fra Grenåvej for bilister og cykelister med ærinde til Vandrerhjemmet, UNO Friluftscener, Sjette Frederiks Kro og Den Permanente Badeanstalt. Ved Marielund findes et offentligt toilet og et lille sæsonåbent ishus.

Fra **Udsigtspladsen** 4 er der en fin udsigt over Aarhus Bugt og Nordhavnen med de ny byggerier. Ved udsigtspladsen er der en udendørs fitnessplads med sandsynligvis Danmarks flotteste udsigt. Fitnesspladsens motionsudstyr er til fri afbenyttelse for alle.

Meteorstenen 5 I 1951 eksploderede en meteorit i atmosfæren over Danmark. To små stykker på sammenlagt 720 gram blev fundet i Aarhus; den ene blev fundet i Riis Skov på et sted, der i dag er markeret af en mindesten. Meteorstenen opbevares på Geologisk Museum i København.

Mindesten for Dronning Margrethe I 6 De tre sten blev opstillet i 1913 til minde om femhundredåret for Dronning Margrethe I's død i 1412. På den store midtersten er indhugget tre kroner og ordene: Margrethe Valdemars Datter. På den lille sten til venstre er indhugget: 1412-1912, og på den højre sten: Dronning Margrethe lod gøre markskel for Aarhus By og sikrede derved borgerne besiddelsen af Riis Skov.

Skydepavillonen, Ferdinands Plads 7 Det Borgerlige Skydeselskabs Pavillon blev bygget i 1880 og udvidet i 1925 til dens nuværende udformning. I 1991 raseredes pavillonen af en brand, men allerede året efter blev den genopbygget i den oprindelige stil.

Salonbroen. Den røde bro over Riisgaards Bæk 8 Gennem mange generationer har det været god latin at lede vandet væk fra skoven via gravede grøfter og naturlige bække. Men vandet eroderer skrænterne, og derfor har man på forskellige måder forsøgt at dæmpe de frådende vandmasser. I Riisgaards Bæk er benyttet et system af lodrette træstokke.

9 **Sjette Frederiks Kro** og trappe til **Den Permanente Badeanstalt**, som kan nås via en tunnel under Ris-skovstien.